

October 1978

Beste kinderen

Ik ben nu heengegaan en weinig
boven aangekomen. Het weet ik
zeker, want ik leefde in grote vrede en
schrap met God. Ik wil in de mantel
de uitvaart. Inlichtingen bij Mevrouw
Sijffer, de kostver. Begraafmondoornen
de heer Van der Toeg. Graf op Barbara
n^o 259 3^e klas. Ik dank jullie ~~hart~~
hartelijk voor de liefde, die jullie mij
betoon hebben, maar vooral die die
alles voor mij over had. Ze deed alles voor
mij. Wie, heel heel hartelijk bedankt. Je
was voor mij onbetaalbaar.

Mijn bezit is nu + f 24000. Die weet er
alles van. Daar kom je wel mee uit, als er
ten minste niets bijzonders gebeurt.

Kennis van pr. en zijden aan het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds te Leerlen. Ik heb
maar een rouwkaart. ~~Ik~~ Ik heb beste
kinderen gehad. Zorg er voor, dat je goed
heengaat. Ik hoop tot ~~de~~ ziens in het hierna-
maats. Dag alles wel. Je liefhebbende vader.
en vrs. ~~W~~ Wie

Afscheidsbrief van Adrianus, geschreven in oktober 1978 en bij zijn overlijden aangetroffen in zijn bureau. De tekst luidt :

“Beste kinderen,

Ik ben nu heengegaan en veilig boven aangekomen. Dat weet ik zeker, want ik leefde in grote vriendschap met God. Ik wil in de Mantel de uitvaart. Inlichtingen bij Mevrouw Scheffer, de kosteres. Begrafenisondernemer de heer Van der Togt. Graf op Barbara no. 259 3e klas. Ik dank jullie hartelijk voor de liefde, die jullie mij betoond hebben, maar vooral Rie, die alles voor mij over had. Ze deed alles voor mij. Rie, heel hartelijk bedankt. Je was voor mij onbetaalbaar. Mijn bezit is nu ongeveer f 24000. Rie weet er alles van. Daar kom je wel mee uit, als er tenminste niets bijzonders gebeurt. Kennis van overlijden aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te Heerlen. Stuur maar een rouwkaart. Ik heb beste kinderen gehad. Zorg er voor, dat je goed heengaat. Ik hoop tot ziens in het hiernamaals. Dag allemaal. Je liefhebbende Vader en opa Arie.”